

**ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I – Đề số 1****Môn: Tiếng Việt - Lớp 4****Bộ sách Cánh diều****BIÊN SOẠN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAIHAY.COM****Mục tiêu**

- Ôn tập lý thuyết giữa học kì I của chương trình sách giáo khoa Tiếng Việt 4 – Cánh diều.
- Vận dụng linh hoạt lý thuyết đã học trong việc giải quyết các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận Tiếng Việt.

**A. Kiểm tra đọc****I. Đọc thành tiếng**

GV cho học sinh đọc một đoạn trong các bài tập đọc và trả lời một số câu hỏi về nội dung đoạn vừa đọc theo quy định.

**II. Đọc thầm văn bản sau:****Lựa chọn**

Hai chàng trai Trung và Thành quyết định lên thành phố lập nghiệp. Ở bến xe, mọi người bàn tán: "Người ở thành phố A rất thực tế, hỏi đường cũng thu phí. Còn người ở thành phố B thì chất phác, thấy người thiếu ăn không những cho bánh mà còn tặng cả quần áo cũ". Nghe vậy, mỗi chàng trai chọn một thành phố để đến.

Trung đến thành phố B và rất hài lòng khi thấy cả tháng trời không phải làm gì mà vẫn không hề bị đói. Anh ta có thể uống nước tinh khiết ở các sảnh ngân hàng và ăn miễn phí các đồ điểm tâm chào hàng trong các khu thương mại lớn.

Thành đến thành phố A và thấy đây là nơi có thể phát tài nếu mình chịu khó. Sau một thời gian làm việc ở công trường xây dựng, anh gom đất, cát, lá cây mục đóng thành bao nhỏ bán cho những người yêu hoa mà không có đất trồng. Dần dà, anh có một cửa hàng nho nhỏ phục vụ người trồng hoa. Trong quá trình đi giao hàng, anh nhận thấy mặt tiền của một số cửa hàng cao tầng thì rất sáng đẹp, trong khi biển hiệu thì vừa bụi vừa cũ. Hỏi ra, được biết là các công ty vệ sinh chỉ phụ trách lau rửa mặt tầng lầu mà không lau rửa biển hiệu, anh lập tức mở một công ty chuyên lau rửa biển hiệu. Công ty của anh ngày càng khấm khá, phát triển quy mô sang cả thành phố B. Một lần, khi đi tàu sang thành phố B làm việc, có người đến xin anh vỏ lon bia, anh sững sờ nhận ra Trung.

Sau khi hàn huyên, Trung chợt hiểu: tuy mình và Thành có cùng ước mơ, nhưng mình thì chọn sự an nhàn, còn Thành thì chọn sự thách thức, vì vậy cuộc sống hai người mới khác xa nhau như thế.

(Theo *Minh muốn là người luôn được chào đón*, NXB Văn học, 2019)

**Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu:**

**Câu 1.** Khi ở bến xe, Trung và Thành quyết định điều gì?

- A. Chọn hai thành phố khác nhau để lập nghiệp.
- B. Cùng lên xe đến một thành phố để lập nghiệp.
- C. Cùng đến thành phố A sau đó sang thành phố B để lập nghiệp.
- D. Cùng nhau lập nghiệp ở cả hai thành phố.

**Câu 2.** Dòng nào **không** phải lí do khiến Trung thấy hài lòng khi đến thành phố B?

- A. Cả tháng không làm gì vẫn không bị đói.
- B. Được uống nước miễn phí ở các sảnh ngân hàng.
- C. Được ăn miễn phí ở các khu thương mại lớn.
- D. Được gặp những con người thực tế.

**Câu 3.** “Sự nghiệp” mà Trung đã đạt được là gì?

- A. Trở thành người ăn xin.
- B. Trở thành người nhặt rác.
- C. Trở thành người lau rửa biển hiệu.
- D. Trở thành người trồng hoa.

**Câu 4.** Theo em, nhờ đâu công việc của Thành ngày một tốt lên?

- A. Nhờ thích công việc trồng hoa.
- B. Nhờ có nhiều vốn liếng.
- C. Nhờ chịu khó làm việc, biết tìm kiếm và nắm bắt cơ hội.
- D. Nhờ gặp nhiều may mắn.

**Câu 5.** Em học được bài học gì từ câu chuyện “Lựa chọn”?

.....

.....

.....

.....

**Câu 6.** Tìm các danh từ chỉ hiện tượng và điền vào chỗ chấm trong các câu sau

- a. Trong mưa xuất hiện những ..... long trời, lở đất.
- b. Thảm họa ..... đã làm nước Nhật bản thiệt hại to lớn.
- c. Các tỉnh miền Trung thường xảy ra ..... hằng năm.

**Câu 7.** Em hãy gạch chân dưới các động từ trong câu sau:

Sau một thời gian làm việc ở công trường xây dựng, anh gom đất, cát, lá cây mục đóng thành bao nhỏ bán cho những người yêu hoa mà không có đất trồng.

**Câu 8.** Đặt câu theo yêu cầu sau:

- a. Đặt câu có chứa danh từ riêng chỉ tên người.

.....

.....  
b. Đặt câu có chứa danh từ riêng chỉ tên địa danh.  
.....  
.....

**B. Kiểm tra viết**

**Đề bài:** Em hãy viết bài văn tả một cây hoa mà em yêu thích.

----- Hết -----