

Bài tập cuối tuần Tiếng Việt 5 tuần 31 - Đề 1 (Có đáp án và lời giải chi tiết)**BIÊN SOẠN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAIHAY.COM**

Câu 1: Đọc lại truyện **Công việc đầu tiên** và cho biết Chị Út đã nghĩ ra cách gì để rải hết truyền đơn?

A. Ba giờ sáng, chị giả đi bán cá như mọi bận. Tay bê rổ cá, bó truyền đơn giắt trên lưng quần. Chị rảo bước, truyền đơn từ từ rơi xuống đất. Gần tới chợ thì vừa hết, trời cũng sáng tỏ.

B. Chị Út nhân lúc trời tối, mượn một chiếc xe mô tô đi rải truyền đơn khắp các con phố, chỉ cần bị giặc phát hiện là phóng ga chạy thẳng giặc cũng không thể bắt được.

C. Chị Út nhân lúc tối trời, đi đặt từng truyền đơn vào nhà từng hộ dân, chỉ cần họ mở cửa truyền đơn sẽ rơi ra

D. Hai giờ sáng, chị Út phân chia đơn cho trẻ con trong xóm phân tán khắp các con phố rải truyền đơn cho chị, bọn giặc thường lơ là và không chú ý đến trẻ con nên có thể giao việc này cho chúng mà không sợ bị lộ

Câu 2: Ý nghĩa của câu chuyện **Công việc đầu tiên**?

A. Giới thiệu cách rải truyền đơn nhanh chóng, an toàn mà không sợ bị phát hiện

B. Nguyện vọng và lòng nhiệt thành của một phụ nữ dũng cảm muốn làm việc lớn, đóng góp công sức cho Cách mạng

C. Ca ngợi tinh thần cống hiến và hết mình với cách mạng của anh Ba Chuẩn

D. Ca ngợi sự thông minh trong việc nghĩ ra cách rải truyền đơn mới của chị Út

Câu 3: Đọc lại bài thơ **Bầm ơi** và tìm những hình ảnh so sánh thể hiện tình cảm mẹ con thấm thiết, sâu nặng?

.....
.....
.....

Câu 4: Ý nghĩa của bài thơ **Bầm ơi**

A. Cho biết công việc đồng áng là vô cùng vất vả, cần phải trân trọng mỗi một hạt thóc, hạt gạo mà người nông dân làm ra

B. Ca ngợi những người chiến sĩ dũng cảm sẵn sàng chiến đấu bảo vệ sự bình yên cho đất nước

C. Ca ngợi những người nghệ sĩ khéo léo, tài ba làm ra những chiếc áo dài duyên dáng, mang cả hồn dân tộc vào trong đó

D. Ca ngợi người mẹ và tình yêu con thắm thiết, sâu nặng giữa người chiến sĩ ở ngoài tiền tuyến với người mẹ tần tảo, giàu tình yêu thương con nơi quê nhà

Câu 5: Em hãy ghép nối các danh hiệu, giải thưởng sau với các ô tương ứng

Nghệ sĩ Nhân dân, Huy chương Vàng, Quả bóng bạc, Huy chương Bạc, Nghệ sĩ Ưu tú, Quả bóng Vàng, Đôi giày Vàng, Huy chương Đồng, Đôi giày Bạc

1. Nghệ sĩ Nhân dân	a. Giải nhất trong các kì thi văn hóa, nghệ thuật, thể thao
2. Huy chương Vàng	b. Giải nhì trong các kì thi văn hóa, nghệ thuật, thể thao
3. Quả bóng Vàng, Đôi giày Vàng	c. Giải ba trong các kì thi văn hóa, nghệ thuật, thể thao
4. Quả bóng Bạc, Đôi giày Bạc	d. Danh hiệu cao quý nhất dành cho các nghệ sĩ tài năng
5. Huy chương Bạc	e. Danh hiệu cao quý dành cho các nghệ sĩ tài năng
6. Nghệ sĩ Ưu Tú	f. Danh hiệu dành cho cầu thủ, thủ môn bóng đá xuất sắc nhất hằng năm
7. Huy Chương Đồng	g. Danh hiệu dành cho cầu thủ, thủ môn bóng đá xuất sắc hằng năm

Câu 6: Phát hiện lỗi sai trong những câu sau và sửa lại cho đúng

- Cô ấy được tặng huân chương Vàng trong Hội diễn toàn quốc
- Thầy giáo Nguyễn Ngọc Kí được phong tặng danh hiệu Quả bóng Vàng

Câu 7: Em hãy nối những câu tục ngữ ở cột A với phẩm chất tương ứng của người phụ nữ Việt Nam ở cột B

A	B
1. Chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo con lăn	a. Phụ nữ dũng cảm, anh hùng
2. Nhà khó cậy vợ hiền, nước loạn nhờ tướng giỏi	b. Lòng thương con, đức hi sinh, nhường nhịn của người mẹ.
3. Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh	c. Phụ nữ rất đảm đang, giỏi giang là người giữ gìn hạnh phúc, giữ gìn tổ ấm gia đình

Câu 8: Gạch dưới các dấu phẩy dùng sai trong những câu sau

- Lớp 5B, phụ trách văn nghệ, lớp 5C phụ trách đón tiếp đại biểu.
- Trên mặt nước, phẳng lặng như gương, những con chim bay lượn

Câu 9: Gạch dưới các dấu phẩy dùng sai trong những câu sau

- Trong lớp, các bạn, học sinh đang chăm chú nghe cô giáo giảng.
- Lan là, một học sinh chăm ngoan, học giỏi.

Câu 10: Viết đoạn văn (5-7 câu) tả cảnh đẹp nơi em ở vào một buổi sáng.

**Câu 1:**

Đề rải hết truyền đơn chị Út đã nghĩ ra cách:

Ba giờ sáng, chị giả đi bán cá như mọi bận. Tay bê rổ cá, bỏ truyền đơn giắt trên lưng quần. Chị rảo bước, truyền đơn từ từ rơi xuống đất. Gần tới chợ thì vừa hết, trời cũng sáng tỏ.

Đáp án đúng: A.

Câu 2:

Ý nghĩa của câu chuyện **Công việc đầu tiên**:

Nguyện vọng và lòng nhiệt thành của một phụ nữ dũng cảm muốn làm việc lớn, đóng góp công sức cho Cách mạng

Đáp án đúng: B.

Câu 3:

Những hình ảnh so sánh thể hiện tình cảm mẹ con thấm thiết, sâu nặng đó là:

Tình cảm mẹ dành cho con: Mạ non bầm cấy mấy đon/Ruột gan bầm lại thương con mấy lần

Tình cảm con đối với mẹ: Mưa phùn ướt áo tứ thân/Mưa bao nhiêu hạt, thương bầm bấy nhiêu!

Tình cảm mẹ dành cho con dạt dào, đong đầy hơn cả những bó mạ mẹ cấy xuống ruộng, mỗi một đám mạ mẹ nâng niu, vất vả, khó nhọc, trân trọng cấy xuống ruộng ấy cũng là tình cảm mẹ dành cho con

Tình cảm con dành cho mẹ chẳng thể đếm hết được giống như những hạt mưa phùn, nhỏ bé mà thấm đẫm, thấm sâu, sâu nặng

=> Những hình ảnh so sánh ấy thể hiện tình mẹ con thấm thiết, sâu nặng: mẹ thương con, con thương mẹ

Câu 4:

Ý nghĩa của bài thơ **Bầm ơi**:

Ca ngợi người mẹ và tình yêu con thấm thiết, sâu nặng giữa người chiến sĩ ở ngoài tiền tuyến với người mẹ tần tảo, giàu tình yêu thương con nơi quê nhà

Đáp án đúng: D.

Câu 5:

- Giải thưởng trong các kì thi văn hóa, nghệ thuật, thể thao:

+ Giải nhất: Huy chương Vàng

+ Giải nhì: Huy chương Bạc

+ Giải ba: Huy chương Đồng

- Danh hiệu dành cho các nghệ sĩ tài năng:

+ Danh hiệu cao quý nhất: Nghệ sĩ Nhân dân.

+ Danh hiệu cao quý: Nghệ sĩ Ưu tú,

- Danh hiệu dành cho cầu thủ, thủ môn bóng đá xuất sắc hằng năm:

+ Cầu thủ, thủ môn xuất sắc nhất: Huy chương Vàng, Quả bóng Vàng, Đôi giày Vàng

+ Cầu thủ, thủ môn xuất sắc: Quả bóng Bạc, Đôi giày Bạc

Đáp án đúng: 1 – d, 2 - a, 3 – f, 4 – g, 5 – b, 6 – e, 7 – c

Câu 6:

a. Cô ấy/ được tặng/ **huân chương** /Vàng /trong /Hội diễn toàn quốc

sửa lại: huân chương -> Huy chương

b. Thầy giáo /Nguyễn Ngọc Kí /được /phong tặng /danh hiệu / **Quả bóng Vàng**

sửa lại: Quả bóng Vàng -> Nhà giáo Ưu tú

Câu 7:

1 – b: Chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo con lăn: Lòng thương con, đức hi sinh, nhường nhịn của người mẹ

2 – c: Nhà khó cậy vợ hiền, nước loạn nhờ tướng giỏi - Phụ nữ rất đảm đang, giỏi giang là người giữ gìn hạnh phúc, giữ gìn tổ ấm gia đình

3 – a: Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh - Phụ nữ dũng cảm, anh hùng

Đáp án đúng: 1->b, 2->c, 3->a

Câu 8:

a. Lớp 5B, phụ trách văn nghệ, lớp 5C phụ trách đón tiếp đại biểu.

-> Bỏ dấu phẩy ở phần ngăn cách giữa *lớp 5B* và *phụ trách văn nghệ*

b. Trên mặt nước, phẳng lặng như gương, những con chim bay lượn

-> Bỏ dấu phẩy ở phần ngăn cách giữa *trên mặt nước* và *phẳng lặng như gương*

Câu 9:

a. Trong lớp, các bạn, học sinh đang chăm chú nghe cô giáo giảng.

-> Bỏ dấu phẩy ở phần ngăn cách giữa *các bạn* và *học sinh*

b. Lan là, một học sinh chăm ngoan, học giỏi.

-> Bỏ dấu phẩy ở phần ngăn cách giữa *Lan là* và *một học sinh...*

Câu 10:

Buổi sáng cảnh biển thật khiến người ta cảm thấy thư thái, thoải mái. Trời còn tờ mờ sáng em đã cùng với chị gái đi dạo bên bờ biển. Từ phía xa xa, mặt trời đã thức giấc, vén mình sau những đám mây để ban phát những tia nắng xuống thế gian. Từng chú chim từ phía đằng chân trời bắt đầu bay liệng thành đàn. Bầu trời dường như cũng cao, trong và xanh hơn. Mặt biển lúc này được những tia nắng chiếu xuống, long lanh, lấp lánh như được trải một lớp bạc. Một ngày mới đã chuẩn bị bắt đầu. Trên bờ biển đã xuất hiện một vài bóng người. Em cùng chị đang đi dạo dọc bờ biển, từng con sóng thi nhau xô vào bờ, bọt trắng xóa. Nghe trong gió có hương vị mặn mòi của biển, bỗng lại cảm thấy bình yên đến kì lạ.