

ĐỀ THI CUỐI HỌC KÌ II – Đề số 6**Môn: Tiếng Việt - Lớp 4****Bộ sách Chân trời sáng tạo****BIÊN SOẠN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAIHAY.COM**
 **Mục tiêu**

- Ôn tập lý thuyết học kì II của chương trình sách giáo khoa Tiếng Việt 4 – Chân trời sáng tạo.
- Vận dụng linh hoạt lý thuyết đã học trong việc giải quyết các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận Tiếng Việt.

**HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT****THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAIHAY.COM**

1. B	2. A	3. B	6. A	7. C	9. C
------	------	------	------	------	------

A. Kiểm tra đọc**I. Đọc thành tiếng****II. Đọc thầm văn bản sau:**

Câu 1. Ở đâu được chứng kiến những mầm đa còn non tơ là giây phút hiểm hóc?

- A. Ở phương bắc
- B. Ở phương nam
- C. Ở phương tây
- D. Ở phương đông

Phương pháp giải:

Em đọc đoạn thứ nhất để chọn đáp án đúng.

Lời giải chi tiết:

Ở phương nam được chứng kiến những mầm đa còn non tơ là giây phút hiểm hóc.

Đáp án B.

Câu 2. Chi tiết cho thấy lộc cây phát triển rất nhanh là gì?

- A. Ban sáng, lộc cây vừa mới nhú; Đến trưa lá đã xòe tung; Sáng hôm sau, lá đã xanh đậm lấn vào màu xanh bình thường của các loài cây khác.
- B. Tôi ngẩn ngơ nhìn vòm đa bên kia đường đang nảy lộc.
- C. Những vòm lộc non đang đung đưa kia vẫn ru tôi nhẹ nhè nhẹ trở lại quê nhà trong thoảng chốc.
- D. Lòng tôi vừa ấm lại trong phút chốc, chợt nao nao buồn.

Phương pháp giải:

Em đọc đoạn thứ nhất để chọn đáp án đúng.

Lời giải chi tiết:

Chi tiết cho thấy lộc cây phát triển rất nhanh: Ban sáng, lộc cây vừa mới nhú; Đến trưa lá đã xòe tung; Sáng hôm sau, lá đã xanh đậm lẫn vào màu xanh bình thường của các loài cây khác.

Đáp án A.

Câu 3. Vì sao tác giả ngẩn ngơ nhìn vòm đa?

- A. Vì thấy lộc đa biến đổi nhanh quá.
- B. Vì vòm lộc đa làm tác giả chạnh nhớ quê nhà ở miền Bắc.
- C. Vì tác giả chưa bao giờ nhìn thấy vòm đa.
- D. Vì thấy lộc đa biến đổi chậm quá.

Phương pháp giải:

Em đọc đoạn thứ hai để chọn đáp án đúng.

Lời giải chi tiết:

Tác giả ngẩn ngơ nhìn vòm đa vì vòm lộc đa làm tác giả chạnh nhớ quê nhà ở miền Bắc.

Đáp án B.

Câu 4. Thái độ của nhân vật cô bé khi phải rời đi là gì?

Phương pháp giải:

Em đọc đoạn thứ ba và thứ tư để chọn đáp án đúng.

Lời giải chi tiết:

Thái độ của nhân vật cô bé khi phải rời đi: bịn rịn, tiếc nuối.

Câu 5. Sau khi đọc xong bài đọc trên, em rút ra bài học gì?

Phương pháp giải:

Em dựa vào hành động và lời nói của người nhạc sĩ để rút ra bài học.

Lời giải chi tiết:

Sau khi đọc văn bản, em thấy cần phải biết yêu quê hương, trân trọng quê hương.

Câu 6. Trạng ngữ trong câu: “Ban sáng, lộc cây vừa mới nhú.” là trạng ngữ chỉ?

- A. Thời gian
- B. Nơi chốn
- C. Phương tiện
- D. Nguyên nhân

Phương pháp giải:

Em xác định thành phần câu để tìm trạng ngữ.

Lời giải chi tiết:

Trạng ngữ trong câu là “Ban sáng” chỉ thời gian.

Đáp án A.

Câu 7. Trong câu “Những vòm lộc non đang đung đưa kia vẫn ru tôi nhẹ nhè trở lại quê nhà trong thoáng chốc.”, bộ phận nào là chủ ngữ?

- A. Những vòm lộc non

- B. Những vòm lộc non đang đung đunga
- C. Những vòm lộc non đang đung đunga kia
- D. Những vòm lộc non đang đung đunga kia vẫn ruôi nhè nhẹ

Phương pháp giải:

Em giải nghĩa từ in đậm và chọn đáp án có nghĩa trái ngược với từ đó.

Lời giải chi tiết:

Trong câu bộ phận chủ ngữ là “Những vòm lộc non đang đung đunga kia”.

Đáp án C.

Câu 8. Gạch chân bộ phận trạng ngữ trong các câu dưới đây:

- a. Để trở thành học sinh giỏi, Nam phải chăm chỉ học tập.
- b. Trong thôn, mọi người cùng nhau chuẩn bị đón Tết.

Phương pháp giải:

Em nhớ lại về dấu ngoặc kép.

Lời giải chi tiết:

- a. Để trở thành học sinh giỏi, Nam phải chăm chỉ học tập.
- b. Trong thôn, mọi người cùng nhau chuẩn bị đón Tết.

Câu 9. Trong câu “Ở phương nam nắng gió thùa thãi này, được chứng kiến những mầm đa còn non to, quả thật là giây phút hiếm hoi.” có mấy tính từ?

- A. Một tính từ. Đó là: non to.
- B. Hai tính từ. Đó là: non to, hiếm hoi.
- C. Ba tính từ. Đó là: non to, hiếm hoi, thùa thãi
- D. Bốn tính từ. Đó là: non to, hiếm hoi, thùa thãi, chứng kiến.

Phương pháp giải:

Em nhớ lại về tính từ.

Lời giải chi tiết:

Trong câu “Ở phương nam nắng gió thùa thãi này, được chứng kiến những mầm đa còn non to, quả thật là giây phút hiếm hoi.” có ba tính từ. Đó là: non to, hiếm hoi, thùa thãi.

Đáp án C.

Câu 10. Em hãy đặt 1 câu có sử dụng dấu ngoặc kép đánh dấu tên tác phẩm, tài liệu.

Phương pháp giải:

Em lựa chọn một tác phẩm, tài liệu rồi đặt câu có dấu ngoặc kép.

Lời giải chi tiết:

“Quả ngọt cuối mùa” là tác phẩm hay về tình cảm bà cháu, tình yêu gia đình.

B. Kiểm tra viết

Phương pháp giải:

Em xác định đối tượng của đề bài rồi lập dàn ý.

Dựa vào dàn ý để viết bài văn hoàn chỉnh.

Lời giải chi tiết:

Dàn ý:

1. Mở bài: Giới thiệu chung về cây bóng mát mà em yêu thích
 - Cây bóng mát đó thuộc giống cây nào? Được trồng ở đâu?
 - Năm nay cây đã bao nhiêu tuổi rồi? Có thể xem là một cây cổ thụ được chưa?
2. Thân bài: Miêu tả các đặc điểm nổi bật của cây bóng mát:
 - Cây cao bao nhiêu mét? So với các cây khác ở gần đó thì như thế nào?
 - Gốc cây, thân cây có kích thước như thế nào? Cần bao nhiêu người ôm mới hết?
 - Lớp vỏ bên ngoài thân cây, cành cây có màu sắc và đặc điểm như thế nào? Khi chạm vào có cảm giác ra sao?
 - Phần rễ ở dưới gốc cây có nhô lên mặt đất không? Phần nhô lên đó có đặc điểm như thế nào?
 - Các cành cây có dài không? Chúng có mọc dày và sát nhau không? Chúng tạo nên một tán lá có kích thước như thế nào?
 - Lá cây có hình dáng, kích thước ra sao? Xanh quanh năm hay rụng vào mùa đông? Chúng có tác dụng như thế nào với việc tạo bóng mát?
 - Cây có cho hoa hay quả không? Nếu có thì sẽ xuất hiện vào mùa nào? Em có thích hoa và quả của cây không?
 - Dưới bóng mát của cây, mọi người thường làm gì?
3. Kết bài:

- Nêu tình cảm, cảm xúc của em dành cho cây bóng mát vừa tả
- Nêu hoạt động thể hiện tình cảm đó của em dành cho cây

Bài tham khảo 1:

Ở sân trường em có rất nhiều những loại cây, cây bàng với những tán lá xanh um tỏa bóng che mát cho sân trường hay cây phượng với những bông hoa đỏ rực tuyệt đẹp nhưng có lẽ em thích nhất là cây bàng lăng.

Cây bàng lăng mà em thích nằm bên cạnh với lớp em. Thân cây to màu nâu với những đường vân sần sùi. Cây được trồng trong bồn với những bông hoa bé xinh được xếp ở xung quanh. Cây cao tầm 2 mét, cành lá tỏa ra từ phía trông như những cánh tay khổng lồ vậy. Lá bàng lăng có màu xanh thẫm, to bằng bàn tay của người lớn. Lá bàng lăng không có viền răng cưa mà thay vào đó là những đường gân lá kéo dài từ cuống lá đến hết chiếc lá.

Mùa hè đến bàng lăng bắt đầu nở rộ. Hoa bàng lăng có màu tím rất đẹp mắt. Hoa bàng lăng có nhiều cánh, mỗi cánh hoa đều mềm như lụa và nhẹ như nhung. Những cánh hoa ấy ôm áp bao bọc lấy nhụy hoa màu vàng tươi bên trong tạo ra một sự hài hòa về màu sắc. Khi các bông hoa nở rộ cũng là lúc toàn bộ cây được bao phủ bởi màu tím chói mắt. Từ xa nhìn lại cây hoa lúc này trông chẳng khác gì một chiếc ô khổng lồ màu tím sang trọng tỏa bóng che mát cả một khoảng sân rộng.

Hoa băng lăng từ lâu đã được coi là hoa học trò bởi màu hoa rất giống màu mực tím cũng bởi vì hoa nở đúng vào mùa thi. Mỗi lần ngồi trong lớp em lại lơ đãng hướng ra cửa sổ ngắm nhìn những chùm hoa màu tím thanh thanh ấy, cảm xúc vừa buồn mà lại vừa vui. Vui là vì sắp được lên một lớp mới còn buồn là vì phải xa bạn bè thầy cô. Khi hoa băng lăng bắt đầu rơi xuống cũng là lúc cây bắt đầu có quả. Quả băng lăng lúc non sẽ có màu xanh lục bảo, hương thơm nhẹ, thanh khiết. Khi chín quả sẽ tự tách ra thành từng múi một.

Em rất yêu cây băng lăng này bởi nó gắn liền với rất nhiều những kỉ niệm về tuổi học trò ngày thơ đầy nắng và gió của em. Em sẽ luôn chăm sóc và giữ cho cây luôn được tươi tốt.

Bài tham khảo 2:

Trước cổng nhà em, có trồng một cây sầu rất to và đẹp. Nghe mẹ bảo, năm nay cây sầu đó cũng đã hơn năm tuổi rồi.

Cây sầu rất cao, có khi phải gần 3m, vì nó còn cao hơn cánh cổng của nhà em nữa. Thân cây thẳng đứng, to như bắp chân người lớn, vô cùng chắc chắn. Bọc bên ngoài thân cây là lớp vỏ thô ráp, màu nâu sẫm. Ở phía dưới gốc, có mấy chỗ xám trắng như là bị móc. Cách gốc khoảng gần một mét rưỡi, các cành bắt đầu tỏa ra. Các cành ở thấp to như cổ tay, các cành ở trên cao thì có phần bé hơn. Từ các cành đó, các nhánh con lại thi nhau tỏa ra, đan cài vào nhau, dày đặc. Khiến cả cây sầu nhìn từ xa như một cây nấm rơm màu xanh.

Lá cây sầu có hình như lá cây vải, cây nhãn, nhưng dài hơn và màu xanh ít sẫm hơn. Đặc biệt, so với các loại cây bóng mát khác như cây bàng, cây đa, thì lá của cây sầu dày hơn nhiều. Đến mức, mùa hè đứng dưới tán cây, thì thật khó để có thể xuyên qua vòm lá nhìn lên trời xanh. Vào khoảng tháng 5, tháng 6 cây sầu sẽ bắt đầu ra hoa. Hoa sầu nhỏ li ti, màu trắng pha chút xanh nhạt. Thường, hoa sầu mọc thành từng chùm, trên cả một cành dài như hoa lay-ơn. Thế nhưng, một phần vì hoa nhỏ, màu lại lẫn với lá, một phần vì tán lá quá dày và cao, nên thường khi hoa sầu nở, chẳng mấy ai phát hiện sớm. Chỉ khi hoa đã nở rầm rộ, trắng xóa thì người ta mới nhận ra. Khoảng gần ba tuần sau khi hoa nở thì sẽ kết quả. Giống như hoa, quả sầu mọc từng chùm xanh biếc. Khi lớn, quả sầu thường to bằng một chén rượu nhỏ của các bố, các ông. Ăn giòn và có vị chua nhẹ. Những quả sầu ấy, làm ra đủ các món ngon vào mùa hè. Nào là sầu dầm đường, hay sầu muối giòn, canh sầu, ô mai sầu... Đôi khi chỉ là một quả sầu chua với ít muối ớt cũng đủ làm tụt trẻ con thèm thuồng.

Mỗi ngày, khi đi qua cổng, em luôn nhìn thấy cây sầu đầu tiên. Nó như một người bảo vệ thầm lặng cho cả ngôi nhà. Em mong rằng, cây sẽ luôn khỏe mạnh, xanh tốt, để tiếp tục đồng hành cùng em qua thật nhiều, thật nhiều mùa hè nữa.